

Cocon

Ieder mens leeft in zijn cocon en benadert de ander in zijn/haar cocon.

Dit blijft zo tot je je bewust wordt dat je in een cocon leeft. Dat verandert de situatie fundamenteel.

Als je dat besef aanhoudt, merk je dat je in een steeds veranderende wereld leeft waarin alleen de seconde van waarneming werkelijk is. Dat wist een heleboel gedachten 'over' uit. Er komt orde waarin de geest samen met het lichaam kan werken.

De Die, begin november 2007